

Vårtal i Klavreström 30 april 2022

Av Pelle Olsson©

1.

Vi som står här frysannde vid Kvarnen,
ungdomar, gamlingar och alla barnen,
borde vara nöjda att få samlas i en ring
med vännerna och släkten runt omkring:
Hammarström, Stigsohn, Fager och Linnér
Ekströmer och Grahn och många fler.
I nittio år har Valborg firats här vid sjön,
bland björk och al och bok och lönn,
bredvid dammen, på gräset, dit där
kanadagässen vankar runt och skiter.
En trevligare sort av vattenvadare
är kvinnorna som kallas vinterbadare.
Så nog känns det som en vacker dröm,
ett privilegium,
att bo i Klavreström?
Även Norrhult måste få beröm.

2.

Här finns thaimat, pizzeria, bibliotek.
Skola har vi och två bilmek.
Kör man på ett vildsvin, som det heter,
fixas Volvon snabbt av Peter.
Och den som krockat med en älg, åh ve!
På väg tjugotre,
vänder sig förstås till KÅ-CE.

Ifall man skulle sakna pengar
är det kostnadsfritt på Libbhults ängar.
Där kan man promenera gratis hela dagen
medan korna glor på en i hagen.
Det finns även andra kor som glor,
misstänksamt mot människor.
De vandrar ändå lyckligt fria mitt i byn.
Ibland man hör dem råma upp mot skyn.
Kossans korta liv med hö och torv
slutar dock som biff och korv.
Tack vare lantbrukfamiljen Ahl
produceras mat som är lokal.

3.

Klavre Norrhult har gott om visionärer,
eldsjälar, sångare och konstnärer,
PRO, Kyrkans hus och Folkets hus,
Grannsamverkan emot brott och bus.
Veterinär Dahlén med kniv och sax
kastarerar katten när så är dags.

Genom folk med goda föresatser
uppstår ständigt arbetsplatser.
KG List och Klarvik är såna industrier
plus Ädelträ och två stålgiuterier,
Reklamlabbet, Mega Pac och ICA Nära.
Fast alla företag är inte populära.
Ja, nu fattar alla att jag strax
ska säga några ord om EM-Lax
som stulit vatten från Änghulta sjö.
Fisken höll ju på att dö!
Man kunde inte bada utan strand,
med bryggorna på torra land!
Fast i mötet med livari Valli,
en sympatisk karl, lite skallig
VD för Vattudalens fisk,
havs löftet att sjön ska hållas frisk.
Och med vattenytan på en jämn nivå
kommer traktens skönhet att bestå.

4.

Många tycker Zipline är en bra idé
som blivit en turistsuccé.
Sväva över skogen, vilken grej!
Ett skräckfyllt nöje om ni frågar mej.
Nej, hellre att jag börjar färden
med Länstrafiken ut i världen.
Bilister, slipper köra själva
om de tar buss 311.
Men varför i herre jösse namn
ska man resa till Köpenhamn,
Stockholm, Thailand eller Myanmar,
när det är mycket bättre att stanna kvar?
Här finns allt man kan begära

med fördelen att det ligger nära.
Vid Bruksgatan finns till och med ett gym
I stenladan en tennisbana, den är grym
och väldigt fin
med en väggmålning av Einar Jolin.
I museet under spelar Jan Charles orkester.
Där fanns förr en masugnsmäster,
men nittonsjuttio två las bruket ner,
för det var inte lönsamt mer
med oljepannor eller gjutna lucker.
Den historien kan studeras i de böcker
som hembygdsföreningen ger ut.
Tio volymer har det blivit till slut.
De visar att livet inte varit fullt
så roligt jämt i Klavreström-Norrhult.

5.

Oj, nu var jag visst på vippen
att glömma nämna trädgårdstippen,
och en station för papper och kartonger,
plast, metall och uttjänta kalsonger
samt flaskor efter rödvinsruset
man inte längre vill ha kvar i huset.
Och nedanför den platsen finns, ifall
man gillar sport, en padelhall.
Fotbollen bedrivs på Odenplan
inramad av björk och gran.
Där spelar Norrhults BK, höst och vår.
Det har klubben gjort i hundra år.

Mycket mer historia, det vet vi och tror vi
finns att berätta om orten vi bor i.
Jag slutar ändå här med orden:
Norrhult-Klavreström är vår plats på
jorden.